

## יוסף קבהא

ברגע של התבוננות אל תוך החברה הישראלית מבפנים, חברה אשר עוברת הרבה שינויים ולא יודעת תמיד להתמודד עם השינויים האלו מה שמביא אותה למצב של הסתובבות תמיד סביב האני שלי ללא הסתכלות מבעד לחלון לראות את העולם הגדול וככול שהבעיות הולכות וגדלות ההסתובבות וההסתגרות פנימה עולה עוד יותר ויותר. ומה שמדאיג יותר שהחברה יותר ויותר מתנהלת לפי חוקים אני תוהה איפה הערכים שאמא חינכה אותי וגדלתי עליהם אני תוהה האם צריך חוק לכל דבר שיגיד לי מה לעשות ומה לא חוק שיסדיר את היחס שלי לאחר שיגיד לי מה מותר ומה אסור, חוק זה מאוד חשוב והוא בא כדי להסדיר את היחס בין בני האדם כולנו ויתרנו על חלק מהחירות שלנו בכדי שיהיה חוק שיסדיר את היחסים ביננו במה שמכונה האמנה החברתית אבל אוי ואבי לנו אם החברה שלנו תתנהל אך ורק לפי חוקים וללא הערכים שעליהם גדלנו לכן אנחנו כמחנכים וכפעלים חברתיים צריכה להיות לנו אמרה מאוד חזקה בנושא אני מאמין שהערכים צריכים להיות המניע ליחסים שלנו.. כאיש חינוך ופעיל חברתי אני מאמין שדרך החינוך והמעורבות והאחריות החברתית אפשר ליצור שינוי ..

בתקופה קשה זו אני חושב שאנחנו צריכים לדואג לחברה כולה צריכים להיות יותר מעורבים בנעשה בזירה הפוליטית ולקחת עוד מהלכים אשר יובילו בסופו של דבר אל השינוי המיוחל..

אבל באותו זמן אנחנו צריכים לקרוא ולהרגיש את רוח התקופה לשינוי.. תמיד האמנתי שדרך דיאלוג והידברות אפשר לבנות גשרים בכדי להגיע אל הדברים האמיתיים והקנים עם כל הגורמים צעדים אלו יובילו לבניית אמון ושיתוף לעתיד טוב יותר..

תמיד לקחתי חלק במעגלי שייח שונים במטרה לנסות ולגשר על הפערים דרך יצירת שותפויות בכל תחומי החיים רבים ושונים. בשותפויות יש תחושה של מחויבות לאנשים, למקום ולרעיון. החברות והמעורבות בחיי הזולת המתפתחים בד בבד עם חיי הקהילה, מוצאים את ביטויים גם ברצון של חברי הקהילה להשפיע על הסביבה שבה הם חיים - השכונה, העיר, המדינה ולהיות מעורבים בה. היותה של הקהילה גוף פעיל, תוסס ותומך מאפשר לחבריה להוציא את שאיפותיהם החברתיות אל הפועל. אני אצטט את נלסון מנדלה..

"אני בן אדם אופטימי ביסודי. בין אם זה בא מטבע או מחינוך, איני יודע לומר. חלק מלהיות אופטימיסט הוא לשמור את הראש בכיוון השמש ואת הרגלים בתנועה קדימה. היו רגעים אפלים רבים בהם האמונה שלי באנושות עמדה במבחן כואב, אך לא הייתי מוכן ולא הייתי יכול להתמסר לידי ייאוש. הדרך הזו מובילה לתבוסה ומוות".

עם כל הקושי שבתקופה הלא פשוט בכלל אבל אל לנו להרים ידיים להתיאש ולאבד את האמונה שאנחנו כן יכולים ליצור עתיד טוב יותר..