



המוטו שלי הוא המשפט האפריקאי: "רוצה להגיע מהר? לכי לבד. רוצה להגיע רחוק? לכי ביחד"

נולדתי ב-1976 וגדלתי באשקלון, בן למשפחה דתית-לאומית. התחנכתי במוסדות ממלכתיים-דתיים. הדרכתי ב"בני עקיבא". התנדבתי בסיוע למשפחות באשקלון ובטיפול בילדים הסובלים מאוטיזם. שירתתי בשריון ולאחר הצבא, הקמתי בקיבוץ רבדים מסגרת לנערים הסובלים מאוטיזם וניהלתי אותה.

סיימתי תואר ראשון במדעי ההתנהגות, בהצטיינות יתרה, באוניברסיטת בן גוריון בנגב ותואר שני בסוציולוגיה ארגונית, עם התמחות בייעוץ ארגוני.

ב-2002 הקמתי והובלתי תא של "מגמה ירוקה" במכללת אחווה וריכזתי את המאבק נגד בניית תחנת כח פחמית שלישית באשקלון, בראשות קואליציה של ארגונים סביבתיים ורשויות מקומיות. לאחר כ-13 שנות מאבק, מול הממשלה, הכנסת ומוסדות התכנון, הצלחנו וניצחנו!

בעשר השנים האחרונות אני עובד בשתיל. ריכזתי והקמתי קואליציות חברתיות (פורום מאבק באבטלה, הפורום לביטול חוק ההסדרים ועוד) וסביבתיות (הפורום לסלולריות שפויה, המטה לתכנון אחראי ועוד), ניהלתי את התחום הסביבתי-קהילתי בשתיל ובחמש השנים האחרונות אני מנהל את תחום תכניות בארגון.

הובלתי הקמת ועד עובדים בקרן החדשה ושתיל וכיהנתי כיו"ר אסיפת הנציגים של "כח לעובדים".

בשש השנים האחרונות אני מתגורר בברור חיל, באזור שדרות. בקיץ האחרון הייתי ממייסדי "התנועה לעתיד הנגב המערבי", שהביאה ומביאה, לראשונה, קול אזרחי של תושבי שדרות, אשכול, נתיבות, שער הנגב, אשקלון, חוף אשקלון ואופקים, בעד הסדרה מדינית מול עזה.

בנוסף, אני ממייסדי מועצת הנגב וחלק מרשת "מדרימים".

הקמתי בית מדרש חברתי בשדרות ואני מוביל את בית הכנסת בקהילה שלי.

בבחירות האחרונות התמודדתי במסגרת רשימת מרצ לכנסת ה-20 ואני ממוקם בה במקום השמיני. השתתפתי באופן פעיל במערכת הבחירות, וייצגתי את מרצ בכ-100 כנסים, פאנלים וחוגי בית בכל רחבי הארץ.

נשוי ואב לשני בנים מקסימים.

אשמח לקבל את אמונכם ולכהן כחבר הנהלה פעיל.

מזמנות/ים לראות את הכל במרוכז במצגת הנ"ל:

<https://www.youtube.com/watch?v=EVowDDCKASM>

מזמנות/ים להיות איתי בקשר ישיר:

אבי דבוש

Avidabush3@gmail.com

0525345923

- התמונה- מפעילות שטח שלנו בבאר שבע, במהלך הבחירות.